

► Nieuwsbrief

Daguitstap naar Lier Vrijdag 17 maart



De Zimmertoren

De oude Corneliustoren die deel uitmaakte van de eerste verdedigingsmuur rond Lier werd in de periode 1928-30 omgebouwd tot Zimmertoren. In de toren werd de jubelklok ingebouwd, een astronomische klok met tien wijzerplaten en twee sferen (bollen). Louis Zimmer schonk de klok aan de stad ter gelegenheid van 100 jaar Belgische onafhankelijkheid in 1930. Binnen in de toren zit ook de astronomische studio van Zimmer. Louis Zimmer was een Belgische uurwerkmaker en amateur-astronoom.

Zimmer werd geboren in Lier als zoon van een horlogemaker. Op de middelbare school blonk hij uit in wiskunde en astronomie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog studeerde hij astronomie en geologie. Hij maakte een wonderpendule, die hij aanbood aan koning Albert I, en hij verbeterde het klokkenspel van de Sint-Gummaruskerk in Lier. Hij overleed op 12 december 1970 op 82-jarige leeftijd.

Timmermans-Opsomermuseum



Het cultuurhistorisch Timmermans-Opsomermuseum toont ons werken van lokale schrijvers en kunstenaars, die hebben bijgedragen tot de culturele uitstraling van Lier.

Tot de permanente opstelling behoren het smeedwerk van Louis van Boeckel, schilderijen en grafiek van Isidore baron Opsomer, schilderijen van Raymond de la Haye en een uitgebreide verzameling boeken, tekeningen, foto's en documenten van en over Felix Timmermans, auteur, illustrator en schilder. Aandacht gaat ook naar dirigent en componist Renaat Veremans, schilder Raymond de la Haye en letterkundige Anton Bergmann.

Uit "Pallierter" van Felix Timmermans

Pallierter zei, met een scheeven mond van bitterheid: "t Spel is nor de knoppe!..."

Maar in den avond van dezen dag was de volle maan, rood lijk een blozenden appel, uit de wolken gebroken en een dunne nevel was lijk een fijn gaas op de Nethe en de beemden komen staan. Zie, als Pallierter dat zag, maakte hij met speeksel zijn wijsvinger nat, stak hem in de lucht en als hij voelde dat zijn vinger koel werd langs den Zuiderkant, schoot hij in een luiden lach, rolde spertelend in het gers en zong in den stillen avond dat het klonk tot over de Nethe:

"Die mi morghen wecken zal dat salder wesen die nachtigal die nachtigale soete; ick wille dan gaen in genen dal die suvere bloemen groeten...."

Morgen was het opnieuw zonlicht!

Praktische info

- **Daguitstap:** op 17 maart. Samenkomst om 10.20 u. aan de Zimmertoren
 - 10.30 u: bezoek aan de **Zimmertoren**
 - 12.00 u. aperitief en **lunch in Het Hof van Aragon**
 - 14.00 u.: bezoek aan het **Timmermans- - Opsomermuseum**
- **Inschrijven voor 17 februari** via : neos.zoersel@gmail.com
Eveneens vermelden of u voor de lunch kiest voor **vlees of vis**
- **Prijs voor NEOS leden:** 38€ (incl. inkom musea, aperitief en lunch - exclusief overige dranken)
- **Te betalen bij inschrijven**
 op rekening BE43 3631 4860 9801 van Neos Zoersel met vermelding Lier
- **Vervoer:** eigen vervoer (eventueel samen met andere deelnemers))



NEOS Zoersel



Korenbloemlaan 44
2980 Zoersel

E-mail: neos.zoersel@gmail.com

Telefoon: 03 383 06 53

*U gaat graag mee naar een activiteit,
maar rijdt liever niet zelf.*

Laat het ons weten.

*Wij zorgen dat u met iemand mee
kan rijden.*

Enkele aankomende activiteiten

- **Melodieën voor Miljoenen (volzet)**
"Uit het Rusland der Tsaren"
Zondag 12 februari BOZART Brussel
- **Grüsse aus Wien (volzet)**
Zaterdag 11 maart deSingel Antwerpen
- **Arboretum Kalmthout**
Broodjeslunch en geleid bezoek
Donderdag 20 april
- **Festivaria "Kiss me Kate"**
Donderdag 24 augustus Donkmeer Berlare
Neos voorziet bustransport
- **Music show Scotland**
zaterdag 18 november 19.30 u.
Sportpaleis Antwerpen
- **En meer.....**

Parkeren in Lier

Zie ook het document in bijlage

Bijna overal in Lier is parkeren betalend!

Langparkeerders kunnen in de gele en paarse zone een dagticket kopen aan de parkeerautomaat voor de prijs van € 4,50.

Er zijn ook parkeergarages in het centrum.

Gratis parkeren kan onder andere op de parking aan het cultureel centrum De Mol. Vandaar is het ongeveer 10 minuten wandelen naar de Zimmertoren.

Kaartje: <https://goo.gl/maps/zfmuw2wUfzq>



Donderdag 24 augustus 2017

trekt Neos opnieuw naar Berlare voor een veelbelovend openluchtspektakel. Aan de oevers van het

KISS ME KATE

Donkmeer wordt bij valavond de musical 'Kiss me, Kate' gebracht, een typische Broadwaymusical uit 1948. Deelnemers kunnen zoals steeds rekenen op een avond vol romantiek, dramatiek, spanning en spektakel. Het is nog even wachten op verdere info, maar liefhebbers kunnen deze datum alvast met stip aanduiden in hun agenda.

**NEOS, voor meer dan 30.000 leden
een boeiende ervaring.**