

April 2019/2
NB08 2019

op dinsdag 7 mei



► Wandeling met gids in de Joodse buurt in Antwerpen



Nergens in België is de joodse gemeenschap in al haar diversiteit zo opvallend aanwezig als in Antwerpen. Is het toeval dat zij hier wortel schoten in de buurt van het Centraal Station uit de 19de eeuw? Of kan hun aanwezigheid veel verder getraceerd worden?

Onze gids geeft u 's morgens bij een kopje koffie een inleiding en neemt u dan mee op stap door de joodse wijk richting synagoge. Daar krijgt u van uw joodse gastvrouw of gastheer uitleg over geloofsbeleving. Nadien wandelen we richting restaurant waar een uitgebreide koosjere lunch op u wacht. En natuurlijk een uitgebreide uitleg over wat koosjer betekent.

Na de lunch is er tijd voor het Diamantkwartier en het Stadspark, en het verhaal over joodse feesten en hun betekenis.

Programma:

10.00 uur: onthaal met koffie in het Lindner Hotel
11.00 uur: bezoek aan synagoge
13.00 uur: uitgebreide koosjere maaltijd
14.30 uur: bezoek aan het stadspark en het diamantkwartier
16.00 uur: einde vlakbij het Centraal Station

- **Prijs:** 55 €
- **Inschrijven :** vòòr 20 april via een e-mail aan neos.zoersel@gmail.com
- **Betaling:** op rekening van Neos Zoersel BE43 3631 4860 9801 met vermelding "Shalom"
- **Plaats van afspraak: Lindner Hotel,** Lange Kievitstraat 125 Antwerpen. (achter het Centraal Station , zo'n 10 min stappen vanaf de ingang van de Zoo op het Astridplein.)
- **Samenkomst: 09:50 u.** in de hal van het hotel



Er is een minimum en maximum aantal deelnemers per gids.

Naargelang het aantal inschrijvingen zullen we beslissen hoe we als club hiermee omgaan.

We zullen hierbij ook de datumvolgorde van betalingen respecteren.



Neos neemt je mee

