

Op dinsdag vertrok Neos Kinrooi met 30 leden naar het casino in Kerkrade, omdat we iets te vroeg daar waren hebben we eerst een koffietje genoten in een plaatselijke koffiebar.
Om 10:00 uur gingen de casino deuren letterlijk en figuurlijk voor ons open.
Na een glaasje cava en uitleg over de toestellen gingen we aan de slag of aan de knoppen met de gekregen € 20. Aanvankelijk was het muntstuk van € 2, er vlug doorheen, maar gaandeweg kregen we wat meer inzicht over de werkwijze van de spelautomaten. We bleven allen op gelijkvloers spelen, want hoe hoger in het casino, hoe hoger de inzet, en dus ook het mogelijke verlies.
Na een lekker broodje, koffie/thee en fris werden de centjes geteld, tenminste voor diegene die nog wat over hadden....., en voor sommige was dat toch een mooie bedragje!
Na een heerlijk ontspannen buffet bij Vandervalk te Heerlen, vertrokken we naar de GaiaZoo.
Het weer zat ons niet mee, regen ! Maar geen kou, geen wind, dus met een regenjas en paraplu was het toch aangenaam wandelen in de mooie wereld van dier en natuur, en hebben we het regenwoud in alle aspecten ervaren.
Om 17:00 uur zaten we weer in onze comfortabele bus om huiswaarts te rijden.
Neos Kinrooi beleefde ondanks het mindere weer, toch een gezellige, geslaagde dagactiviteit in aangenaam Neos vrienden gezelschap.

Mia Smeets

