

Verslag wandeling Wurfeld 6 oktober 2020 Neos Kinrooi.

Om 9 uur hadden zich 37 sportievelingen gemeld om een wandeling te gaan maken rondom het kasteel van Wurfeld. Jean Reumers had in de uitnodigende flyer een woordje uitleg gegeven over **SHINRIN-YOKU, Verbinding maken met de natuur.**

En die verbinding met het bos hebben we via al onze zintuigen gedaan, ogen, oren, neus, mond, handen en voeten.

Het weer liet ons het eerste uur een beetje in de steek, regenachtig, wat modderige wegen, zodat sommige leden het liedje "Singing in the rain begonnen te zingen", het dansje zoals Fred Astaire dat deed was er juist niet bij, maar het scheelde niet veel.

De paddestoelen, rood met witte stippen, en elfenbankjes toonden hun pracht en praal en ook de beverdammen waren duidelijk in de beekjes aanwezig.



Na een uurtje was de zon ook van de partij en konden de kleurrijke paraplu's opgeborgen worden.

Een lekker broodje en koffie bij eetgelegenheden de Buren, samen met 8 reeds aanwezige Neos leden, maakte de sportieve voormiddag compleet.

De foto's van de wandeling kunt u bekijken op de fotoalbum op de website Neos Kinrooi. Onze volgende activiteit is op vrijdag 9 oktober. Een dagje Brussel, met bezichtiging van het Atomium en het AfricaMuseum.