

Neos Kinrooi naar Labiomista en Arboretum.

Met 49 enthousiaste Neos leden stapten we om 9.00 uur op de bus richting Labiomista, Labiomista wil zeggen " De mix van het leven" van kunstenaar Koen Vanmechelen.

De gemotiveerde gidsen kregen onze leden helemaal mee in de ban van Kunst, leven, maatschappij en natuur.

We mochten Lama winter bewonderen, waarbij antilichamen een rol spelen in de strijd tegen corona.

Ook in de directeurswoning en de uitgestrekte tuinen kregen de kunstwerken veel bewondering. Overall kwam het thema kip en ei tot uiting.

Erg uitgestrekt was het gebied, dat vroeger bestemd was als de Zoo van Zwartberg.

Na een heerlijk drie gangen menu in het koetshuis, kregen we een rondleiding van zeer gedreven natuurgidsen in het Arboretum.

Onze zintuigen mochten we ten volle benutten, voelen, ruiken, zien, en de wind horen ruisen in de soms zeer hoge en aparte bomen.

Menig blaadje, bloempje en plant kreeg de nodige uitleg en herkenning.

Om 17.00 uur reed de bus weer huiswaarts, met tevreden Neos leden, dat we eindelijk na deze moeilijke coronatijd weer eens gezellig samen mochten genieten.

We heten onze leden zeer welkom op onze volgende activiteiten, fietstochten, wandelingen, het zomerfeest en de lezing van Prof Van Ranst. De uitnodigingen volgen nog.

Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.

