

Neos vertrok op 13 september voor 10 dagen op reis naar Zwitserland.

's Morgens om 6 uur gepakt en gezakt vertrokken we met 30 Neos leden richting Zwitserland samen met onze Gids Jenna.

In het hotel werden we 's avonds verwelkomt door de directeur van het hotel van Intersoc.

Er werden lange bergtochten en fijne wandelingen gedaan.

Mooie uitstappen naar een aantal Zwitserse steden, onder andere Chur, Liechtenstein, Laax, Bregenz en nog anderen, ondertussen mochten we genieten van het landschap met de hoge bergen en meren.

Na 10 dagen keerden iedereen voldaan terug naar Kinrooi.

Verslag van Jean Reumers Neos Kinrooi.



Op maandag 13 september trokken we met 30 leden van Neos kinrooi voor 10 dagen naar Flims/ Zwitserland..

Na een lange rit in een luxe autocar kwamen wij aan ons prachtig Grand hotel Surselva.

We kregen allemaal onze kamer, een lekkere maaltijd, en nog even gezellig bij elkaar zitten in de lounge, de eerste dag zat erop.

De volgende dagen mochten wij samen de streek verkennen, een droombestemming voor wandelaars, genietters en cultuurliefhebbers.

We bezochten het mooie stadje Chur de oudste stad van Zwitserland, Disentis met het mooie benedictijnerklooster, de dwergstaat Liechtenstein, een boottocht op de Bodensee en een bezoek aan Brengenz met de mooie middeleeuwse vakwerkhuizen.

De avonden werden gevuld met muziek, dans, een fakkeltocht, een karaoke avond en prachtig gezelschap.

Een picknick aan een meer en de afdaling van de koeien in de bergen op het einde van de zomer, het was gewoon fantastisch.

Neos Kinrooi heeft enorm genoten, gelachen, gedanst, de sfeer was fantastisch.

Kameraadschap-samen op stap-gezond en super plezant- gezellig genieten dat was ons motto en daar zijn we ook zeker in geslaagd.

We kijken allemaal met een zeer voldaan gevoel terug naar deze prachtige reis.

Verslag van Marleen Linssen Neos Kinrooi.

