

## Provinciale 3-daagse uitstap in Vaals

Op maandag 11 oktober 2021 werden de Limburgse Neos bestuursleden en hun partners rond 11.00 onthaalt in dit prachtig Hotel Kasteel Bloemendaal met koffie en tevens de noodzakelijke corona controle.



Na een uitgebreide lunch met warme en koude gerechten kregen we een gegidste wandeling in Vaals.

Het was voor de meeste van ons een heel nieuwe ervaring, wetende dat er in Vaals op korte afstand zoveel kerken en Godsdiensten te vinden waren, Nederlands Hervormde, Lutherse, Protestantse, Katholieke Kerk en Klooster ' de Esch, Joodse huizen, synagoge en begraafplaatsen.

Ook o.a. het kleinst douanekantoortje met een erg sappig smokkelboter douane verhaal, kreeg veel bewonderend en lachwekkende gezichten.

Na de kamerindeling, waarin velen van ons genoten van het bubbelbad, mochten we starten met een glaasje cava en een uitgebreid diner.

Het smaakvol uitgeruste restaurant viel zeker in de smaak, en met eventuele allergieën was men extra attent.





Marleen Linsen, onze voorzitter Limburg had een quiz uitgewerkt, met de meest uiteenlopende onderwerpen en voorwerpen, met hand en tand legde ze de spelregels uit!!  
Wie er heeft gewonnen? Iedereen zei Marleen s 'anderdaags, want ze kon niet meer controleren of er niet "gefoeteld" was!! (vertaling = vals gespeeld)



Het was even zoeken naar de kamernummers, wat soms niet zo logisch in elkaar zat, kamer 209 op begane grond, sommigen moesten afdalen naar de kelder, maar bleken toch op de begane grond terecht te komen!! of de drank er voor iets tussen zat? Voor velen een vraag, voor anderen een weet.



Na een lekker ontbijt kregen de bestuursleden een eerste sessie onder begeleiding van Mariet Janssen, en dit was zeker geen saaie vergadering, integendeel. Op een interactieve manier gingen we samen op zoek naar de invloed van verschillende karakters op sociale en interacties en samenwerking, wat kan leiden op meer openheid en begrip en nog een fijne samenwerking.

Onze partners kregen een begeleide wandeling naar de Sint -Benedictusabdij, de abdijkerk, de crypte en het atrium, er is ook dagelijks een Gregoriaanse gezongen hoogmis. Of onze partners deze beluisterd hebben? We zullen het hun nog eens navragen!  
Na een gezamenlijke lunch gingen we met de autocar naar Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz waar gidsen ons de rijke geschiedenis van deze Keizerstad vertelden.



Het weer zat ons niet mee, de paraplu's werden bovengehaald, en in stilte verheugden we ons reeds op ons mooie verblijf, met grote kamers, en een warme douche of bad. Wederom wachtte ons een heerlijk diner, waar het niet ontbrak aan gezellige momenten en uitwisselingen tussen de bestuursleden. De laatste dag was er weer een leerrijk bestuursledentreffen met Martin De Loose, directeur Neos vzw.



Onze partners bezochten onder leiding van een gids het drie of mogen we nog spreken van het vier-landenpunt?

Onderweg huiswaarts was er een tussen stop bij het klooster in Wittem, we kregen er een begeleid bezoek aan de kerk, de refter, de tuin en het meest indrukwekkende was de monumentale kloosterbibliotheek.



Ook de welkomtekst van bezinning, die stond te lezen bij het buitengaan van het klooster, was erg sprekend en een mooie afsluiter van deze provinciale 3-daagse uitstap van Neos-Limburg.

# WELKOM!

We heten iedereen welkom  
die alleenstaand, getrouwd, gescheiden,  
weduwenaar, hetero, homo of nog weer anders is.

**We verwelkomen je,  
of je nu als een nachtegaal kunt zingen  
of alleen maar in jezelf kunt brommen.**

***Je bent hier welkom  
als toevallige voorbijganger, gelukzoeker,  
Godzoeker of nieuwsgierige.***

*We verwelkomen diegenen  
die ouder zijn dan zestig  
maar nog niet volwassen zijn,  
en tieners die te snel opgroeien.*

***Het maakt ons niet uit  
of je roomser bent dan de paus,  
of sinds Kerstmis tien jaar geleden  
niet meer naar de kerk bent geweest.***

We heten iedereen welkom  
die denkt dat de aarde plat is,  
te hard werkt of lanterfantert.

*We bieden een speciaal welkom  
aan diegenen die vandaag  
een gebed kunnen gebruiken  
of die als kind het geloof  
door hun strot gedrukt hebben gekregen.*

**Wij verwelkomen  
pelgrims, toeristen, zoekers,  
twijfelaars, kaarsjesopstekers ... en**

# jou!

Bewerking van een tekst in de kathedraal van Coventry

