

Verslag daguitstap Mijnmuseum en Cosmodrome 22/10/2021

Met liefst 57 personen vertrok Neos Kinrooi op daguitstap naar het mijnmuseum en Cosmodrome.

Gepassioneerde ex-mijnwerkers namen ons mee naar het verleden in de ondergrond van de mijnen, dat het had labeur was, daar was iedereen het over eens.

Ook was voor velen nieuw dat de kleuren van de mijnwerkers de functies bepaalden.

Een gegeven was het wel, namelijk de grote vriendschap en solidariteit onder de mijnwerkers, geen racisme, alles was er zwart/wit.

We kregen ook een film te zien, die eindigde met de mooie woorden, "***er is een schacht open gebleven, de schacht van het verleden***"

Na een lekker etentje in Thor Terrazza gingen met de bus naar het Cosmodrome.

Indrukwekkend en duizelingwekkend was de film in een gigantische koepel, we werden als het ware in het middelpunt van het heelal gezet.

Dit deed ons beseffen dat we maar een klein puntje zijn in een vergankelijk heelal.

We verheugen ons weer op onze volgende activiteit, een lezing van Notaris A Indekeu op 6 november, waar de onderwerpen keuzebeding en zorgvolmacht aan bod komen.

interesse in Neos Kinrooi, neem eens een kijkje op onze website www.neosvzw.be/kinrooi.

Alle ondernemende senioren zijn van harte welkom.