

Oktober 2021/3

NB15 2021

Wandeling: Trappistenpad Westmalle

Vrijdag 29 oktober



We profiteren van het goed oktoberweer om nog eens te gaan wandelen. Deze keer ligt het Trappistenpad, 8km lang, voor onze voeten. Aan het begin en op het einde frissen we onze kennis op over de abdij. Verder loopt dit traject door de bossen, waar we van de herfstkleuren kunnen genieten.

Deze wandeling start aan de dreef die naar de hoofdingang van de abdij leidt. (Tegenover Café Trappisten).

Onmiddellijk kom je in een oase van rust terecht. In dit bosrijk gebied kan je nog rustig kuieren, kom je weilanden tegen, zie je de eekhoorns van boom naar boom rennen en kan je even wegsoezen op één van de rustbanken.

Drieboomkensberg ligt op onze route. Rust en stilte, daar draait het om als we het Trappistenpad bewandelen. Wat niet wil zeggen dat wij niet gaan bijpraten.

Vooran de dreef is parkeergelegenheid. Wandelschoenen zijn uiteraard aanbevolen.

Na de wandeling stappen we in onze auto en rijden 1 km richting Westmalle-centrum tot het Molenhuys, een nieuwe horecazaak waar het zeker rustiger zitten is dan in de Trappisten.

Niet-wandelaars zijn ook nu meer dan welkom.

De zaakvoerder is al ingelicht over onze komst (rond 16u).

Vertrek om 13:30 u met de aanwezigen.



Napraten bij een drankje

Niet-wandelaars zijn ook nu meer dan welkom.

De zaakvoerder van Het Molenhuys is al ingelicht over onze komst (rond 16u).

Gastropub 't Molenhuys
Antwerpsesteenweg 378
Westmalle

