



2021 een blik terug
2022 een blik vooruit



Beste Neos-vrienden,



Bij het einde van het jaar blikken we spontaan terug op wat voorbij is, zeker nu 2021 terug in het teken stond van de coronapandemie. Veel van wat vanzelfsprekend is, werd in het afgelopen jaar in vraag gesteld.

Maar er waren ook signalen van hoop. In 2021 kregen solidariteit en verbondenheid een nieuwe invulling.

Een lichtpuntje in deze donkere tijden is dat velen het geluk in kleine dingen herontdekten.

Wat we mekaar van harte willen wensen voor 2022 is vrij te zijn van zorgen. Maar tegelijk beseffen we dat dat eigenlijk niet kan. Meer realistisch is het om elkaar de kracht te wensen om met de onvermijdelijke grote en kleine zorgen om te gaan.

Uiteraard wensen we mekaar in de huidige omstandigheden boven alles een goede gezondheid toe, zowel naar geest als naar lichaam. Nog nooit hebben we onze gezondheid zo gewaardeerd als nu.

Gezondheid gaat ook over goed in je vel zitten. Onze mentale gezondheid staat af en toe onder druk. Misschien moeten we elkaar daarom ook wat rust in het hoofd toewensen.

Wat tussen de oren zit, durft ons wel eens parten te spelen. Het vluchtige “oe is ‘t” en “ça va” levert dan meestal geen soelaas. Een bemoedigend woord daarentegen kan wonderen doen.

We wensen mekaar ook graag de dingen toe die zich niet zomaar in een cadeautje laten verpakken. De kunst van het verlangen, het zelfvertrouwen om je dromen waar te maken, de kracht van de verbeelding om beter te begrijpen wat een ander meemaakt, het talent voor verwondering en dankbaarheid. Dankbaar om elke nieuwe dag. Vroeger ervaarden we de nieuwe dag als heel natuurlijk. We bevinden ons thans in een levensfase waarbij de dagen hun vroegere vanzelfsprekendheid wat verloren hebben. Elke nieuwe dag heeft nu meer iets van een geschenk.

Laten we vanuit dat besef en vanuit de ervaring van beperkt samenzijn, er toch een hoopgevend en inspirerend Neos-jaar van maken.

Gelukkig Nieuwjaar!

Het Neos-bestuur

