



Neos Zoutleeuw Sint-Truidensesteenweg, 53 3440 Zoutleeuw
tel. 011/78 40 09 neos.zoutleeuw@gmail.com
Rekeningnummer Neos Zoutleeuw BE29 9730 8862 2264
www.neosvzw.be/zoutleeuw

NIEUWSBRIEF MEI '16

AGENDA

29 mei 2016

**Toneel in Sint-Truiden
Tarara !**

5 juni 2016

**Bezoek aan Thorntonbank
in Oostende**

21 juni 2016

**Bezoek aan Namen en
Achene**

25 augustus 2016

**Musical 'Albert I' in
Westerlo**

22 mei 2016 wordt

8 januari 2017

**Maurits Béjart en de IXe-
symphonie van Beethoven**

Woordje van de voorzitter

“De laatste rechte lijn”! Hoe dikwijls lezen of horen wij dat niet in deze periode van het jaar? Ja wat wil je, de ene wielersklassieker volgt de andere op. Milaan-San Remo, de honderdste Ronde van Vlaanderen en onlangs nog Parijs-Roubaix en de Amstel Goldrace! Ze werden allemaal gewonnen door die renner, die als eerste de eindmeet bereikte van die “laatste rechte lijn”. Ook Neos Zoutleeuw zit in de “laatste rechte lijn” van het lopende jaarprogramma! Alvorens de sprint echt aan te trekken, hebben we de kans om even terug te blikken naar de voorbije hoogtepunten. Herinner je nog onze driedaagse uitstap naar Londen? Onze bezoeken aan Lier en Tongeren, ons ledenfeest en de Nieuwjaarsreceptie. Aan al deze en nog vele andere activiteiten kunnen we met fierheid en blijheid terugdenken.

Onze eindspurt, die begint pas. Er staan nog heel wat dingen te gebeuren! De Gentse Floraliën, het bezoek aan Oostende, het ballet van Maurice Béjart, het bezoek aan Namen en tot slot onze ballonvaart. We zullen nog flink moeten doortrappen tot aan de eindmeet. Ik wil ik ook opmerken dat het bestuur al druk bezig is het volgend jaarprogramma in mekaar te steken. Het zal de moeite waard zijn bij Neos Zoutleeuw! Neem het maar voor waarheid aan: nergens zit je beter dan bij Neos Zoutleeuw.

En ... wij werken eraan om het zo te houden!

Met de vriendelijke groeten.

Herman

Bezoek aan OOSTENDE en de THORNTONBANK

Zondag 5 juni 2016.

In een vorige en extra uitnodiging voor deze uitstap zijn jullie op de hoogte gebracht van alles wat er ons op 5 juni te wachten staat. Het is vroeg opstaan die dag, maar jandorie, het is niet zo maar een gewone uitstap.

Met de bus (ja wat dacht je anders) reizen we naar de koningin der Belgische badsteden om, eens daar aangekomen met de boot niet minder dan 30 km ver, in zee te gaan. De Thorntonbank is een zandbank die zo maar eventjes 25 meter boven de vaargeul uitsteekt en 20 km lang is!

De 54 windturbines leveren aan 600.000 mensen stroom. Uiteraard ga ik hier niet alles vertellen, want anders heeft onze gids op de boot geen nieuws meer voor ons.

Hierna herhaal ik kort wat van belang is voor u op die dag.

- Deze uitstap is toegankelijk voor iedereen, ook niet-leden. Aan u om vrienden of familie aan te spreken.
- De bus vertrekt om 06.15 uur aan de parking van de Aldi. (Sint-Truidensesteenweg 28A Zoutleeuw)
- Een lege maag is gegarandeerd hét middel om zeeziek te worden! Zorg zelf voor een paar boterhammen of sandwiches! Toch nog zeeziek, dan hebben wij voor u het nodige tabletje. (Gratis)
- Op de boot ontvangt iedere deelnemer een lunchpakket met drank.
- Na een zeetocht van ongeveer 5 uur lunchen wij samen in de Kantine van de vismijn.
- Afhankelijk van de resterende tijd brengen we een bezoek aan 'Het fort van Napoleon'.
- De zeevaartpolitie moet in het bezit zijn van een lijst van alle deelnemers met daarin, naam, voornaam, adres en geboortedatum. Als 'goede Belg' hebben wij ook onze identiteitskaart bij!
- **INSCHRIJVEN** doen we voor 20 mei 2016 op rekeningnummer BE29 9730 8862 2264.
- De te betalen bijdrage (voor iedereen) is 85 €.
- Voor meer info neem contact met Liesmons André : tel 011/78 16 21 of 0486/91 38 79 of met Schevenels Herman : tel 011/78 40 09 of 0496/51 19 86



Dat mag iedereen weten!



Donderdag 14 april 2016 was Neos Zoutleeuw meer dan behoorlijk vertegenwoordigd in De Passant. Niet minder dan tien plaatselijke verenigingen ontvingen, in samenwerking met de Christelijke Mutualiteit, de voormalige Radio 2 -journalist Kris Baert.

Deze man, die naast journalist ook nog een begenadigd zanger is, gaf ons een heel andere kijk op het fenomeen 'Slapen'! Het hoofdthema van heel zijn betoog was:

'Wie goed en voldoende slaapt, wordt immers minder snel ziek, kan zich beter concentreren, maakt minder fouten en voelt zich beter in zijn vel. Tot slot van deze avond

werd er onder vorm van een eenvoudige quiz getest wie het meest alert was tijdens de uiteenzetting van de heer Kris Baert! En, ... u kan het al raden!

De enige, de echte en de ware overwinnaar van deze quiz was niemand minder dan ons lid en beste vriend **Louis Collen**. Tot overmaat van ramp komt onze Louis daar ook nog verkondigen dat slapeloosheid voor hem een totaal onbekend gegeven is! Deze tachtig-plusser legt zich neer te bed, slaapt zonder onderbreking zijn acht uren en staat de volgende dag monter en fris weer op. Beste Louis, van harte proficiat met uw overwinning en wij wensen u nog veel deugddoende nachten.

TARARA ! In Roxy te Sint-Truiden

Zondag 29 mei om 15.00 uur.



Met An Swartenbroeckx en Ann Tuts (van FC De Kampioenen) Yves Caspar, Gunter Reniers en Immanuel Lemmens.

De boezemvriendinnen Carla en Joke hebben het moeilijk: ze zitten volop in de midlifecrisis ... van hun mannen! Samen zoeken ze wanhopig een manier om hun echtgenoten terug met de voetjes op de grond te krijgen.

Maar de dames zitten zelf ook op 'tram vier': ze zijn onzeker over hun uiterlijk, hun bijna uitgespeelde moederrol, hun seksuele behoeften, etc ...

Door al die twijfels worden de pogingen om hun mannen terug voor zich te winnen tamelijk stuurloos. Hun steeds groteskere paniek-acties brengen hen in erg woelig vaarwater. En dus wordt het pompen of verzuipen...

Is 'Echtgenoten' de verleden tijd van 'Echt genieten'? Brengt de tikkende biologische klok van de dames de heren tot inzicht, of is het juist een tijdbom? En wat als de twee partijen in de 'War of sexes' plotseling niet meer zeker weten tot welke partij ze behoren?

Wanneer de situatie dreigt te ontsporen roepen de vrouwen eensgezind 'Tarara'!

Een luchtige relatiekomedie van An Swartenbroeckx.

Praktische afspraken.

- Inschrijven voor 14 mei door storting van 14 € op rek.nr. BE29 9730 8862 2264 van Neos Zoutleeuw
- Verzamelen en vertrek om 14.15 uur aan parking Aldi te Zoutleeuw.

Bezoek aan NAMEN

Dinsdag 21 Juni.

Weet je nog dat onze juffrouw of meester in de klas zei: 'Wij reizen om te leren'! En vermits wij nooit te oud zijn om te leren trekken wij nog eens naar Wallonië.

Ons programma van die dag ziet er uit als volgt:

- Om 10.00 uur brengen twee Nederlandstalige gidsen ons naar de oude stad, met haar nauwe straatjes, gezellige pleintjes en vooral het Naamse patrimonium daterend uit de 18e eeuw.
- Om 12.15 uur lunchen wij in restaurant 'Le Grill des Tanneurs'.
- Om 14.20 uur gaan we te voet (slechts 5 minuutjes) naar de bus in de rue du 1er Lanciers
- Om 14.30 uur brengt de bus ons naar Achene alwaar we de mosterdfabriek 'Bister' bezoeken.

We krijgen daar een uiteenzetting over de geschiedenis van het bedrijf en de fabricatie van de mosterd.

We voorzien een bezoek aan de productiewerkplaatsen en het 'kleine mosterdmuseum'.

Natuurlijk proeven we er van de producten en ontvangen elk een geschenk!

Praktische afspraken:

- Wij vertrekken om 08.45 uur aan de parking van de Aldi.
- **INSCHRIJVEN vóór 4 juni .**
- Deelname in de onkosten: Leden 50 € / Niet-leden 58 €
- 'n Goede raad. **WACHT NOOIT TOT DE LAATSTE DAG OM IN TE SCHRIJVEN !**



De musical ALBERT I in het domein 'de Merode' in Westerlo

Donderdag 25 augustus om 21 u.



Ja ik weet het! Ons huidig werkjaar is nog niet ten einde of hier zijn we al met de eerste organisatie van het volgende.

Maar, als Neos Nationaal organiseert moeten we er altijd vroeg bij zijn. Het musicalspektakel Albert I neemt ons mee naar het België van de 20ste eeuw. Koning Leopold II sterft en Albert wordt de nieuwe koning, gesteund door zijn vrouw Elisabeth.

Woelige tijden zijn op komst en al snel wordt de koning gecon-

fronteerd met de Duitse troepen van zijn neef Keizer Wilhelm, die vrije doorgang door België willen.

Albert wil de neutraliteit van zijn land niet in gevaar brengen en leidt België door de Eerste Wereldoorlog.

Tegen de achtergrond van het koningschap van Albert I toont het muziekspektakel de gebeurtenissen in het leven van enkele fictieve personages, die elk op hun manier de oorlogsjaren en het interbellum beleven. De professionele zangers en acteurs worden geflankeerd door 200 dansers, acrobaten, figuranten, paarden en authentieke voertuigen.

Het musicalspektakel, met een uitgebreide klank- en lichtshow, wordt live uitgevoerd op het water voor het prachtige kasteel van Prins de Merode in Westerlo.

Praktische afspraken:

- Traditie getrouw en bij het begin van elk werkjaar moeten we er altijd VLUG bijzijn.

Daarom worden de **inschrijvingen onherroepelijk afgesloten op zondag 15 mei.**

- Deelname in de onkosten: (Ticket met busvervoer en driegangendiner buiten het kasteeldomein) is voor leden 70 €, voor niet-leden 80 €.

Belangrijke mededeling!

Het ballet van Maurits Béjart en de IXe Symphonie van Beethoven

dat voorzien was voor zondag 22 mei 2016 gaat niet door!

Naar aanleiding van de terreuraanslagen in ons land is de schrik om het hart geslagen van de Japanse dansers. Zij durven het niet aan om nu en hier hun kunsten ten toon te spreiden!

Maar geen nood!

Een nieuwe datum die voorop gesteld werd is zondag 8 januari 2017.

Dat wil zeggen dat iedereen terug vrij is om in te schrijven.

En zij die ingeschreven waren hebben de keuze: annuleren of opnieuw inschrijven.

Deze sluiten de inschrijvingen af op 31 augustus 2016.

Deelname in de onkosten: Ticket, busvervoer en broodmaaltijd is voor leden 74,75 € en niet-leden 80 €

