



**Neos Ekeren blijft dorstig
naar
activiteiten!**



COLOFON

Een uitgave van Neos Ekeren
2022-1
Covid 19 uitgave 4.0

Werkten mee aan dit nummer

Frank Schepens , Jef Swinnen, Mart De
Meester, Zjos van Neos, Rik
Goegebuer, Rudi Gommeren, Dany
Peeters, Anne Marie Verlinden, Erwin
De Smedt, Rolf Adriaenssens

Voorwoord

Hallo beste Neos Ekeren vrienden,



Al onze activiteiten in het Hof de Bist lopen in samenwerking met het cultuurcentrum 252cc. Niet leden kunnen in het cultuurcentrum terecht om een ticket voor onze lezingreeks.

Voorbije activiteiten sinds de herstart

Onze leden waren voor de tweede maal ingeënt, zodat we mits wat beperkingen ons nieuw werkjaar konden inzetten.

Een feestelijke opening én een feestvergadering waren een must.

Onze 3 eerste lezingen waren een succes, de honger naar kennis ging niet verloren in het corona jaar.

September

- Feestelijke opening met knotsgekke verwelkomer

Oktober

- Lezing over autisme door Karen Schepens (Het Raster)

November

- Lezing Ruimtemissie door Stijn Ilsen
- Feestvergadering in " De Groene Jager"

December

- Wat moeten wij geloven dokter? prof Dr Cammu
- Mijn briljante scheiding : theater Paljas



Onze gasten



Jean Till



Karen Schepens autisme



Stijn Ilsen Ruimtevaart



Dr. Hendrik Cammu
Wat moet ik geloven dokter

Feestelijke opening werkjaar Met Jean Till



Feestvergadering in "De Groene Jager".



Koning Salomo



Lang geleden leefde er een koning die enorm veel last had van zijn wisselende gemoedsstemmingen. Ofwel hij was superblij ofwel was het net andersom en zat hij heel diep in de put. Hij was al jaren op zoek naar een oplossing hiervoor, maar geen enkele arts van zijn hof vond een oplossing. Niets hielp ... geen sport, geen medicijn, geen toverspreuken ... dus raakte de koning niet af van zijn lastige aandoening.

Ontgoocheld zette de koning alle behandelingen stop. Gelukkig was er een oude trouwe adviseur van de koning die afwist van het bestaan van een oude wijze mysticus die diep in het bos woonde. Deze mysticus werd gezien als de meeste wijze persoon van het land.

De koning sprong op zijn paard en samen met zijn trouwe adviseur zocht hij de mysticus op.

De mysticus aanhoorde geboeid het verhaal van de koning en zei hij dat hij inderdaad de koning van zijn kwaal af kon helpen. De mysticus vroeg een maand de tijd om aan de

oplossing te werken. Vol ongeduld ging de koning ging hiermee akkoord.

Na een maand keerde de koning terug naar de wijze mysticus in het bos. Hij vertelde aan de koning dat hij de oplossing voor het probleem van de koning bij zich had. De koning was verrukt!

De mysticus liep naar de koning en gaf hem een kleine gouden ring. De koning had van alles verwacht, maar niet dit. Hoe zou een ring hem van zijn emotionele dieptepunten en emotionele pieken afhelfen. Hoe kon een onnozel sieraad hem van zijn angsten en depressies afhelfen. De koning had genoeg gouden ringen. Allemaal mooier dan deze. De mysticus vertelde aan de koning dat elke keer wanneer hij weer in een diep dal zat of juist ongekende vreugde meemaakte, hij de tekst op de ring moest lezen.

De ontgoochelde koning nam de ring, deed hem om zijn vinger en verliet mysticus.

Op een dag was de koning ten einde raad. Hij was op de vlucht voor de vijand die hem wilde ombrengen. Maar zijn pad liep dood op een steile rots bij een diepe afgrond. Terug kon hij niet en de ondergang leek onontkoombaar. Hij besloot dat dit een goed moment was om de ring te raadplegen. De inscriptie luidde: 'Ook dit gaat voorbij.' Deze boodschap bracht een diepe rust bij hem teweeg. De vijand vond hem niet, de koning overwon en vierde feest. Hij was bijzonder ingenomen met zichzelf. Op dat moment kwam zijn

trouwe adviseur naar hem toe en vroeg hem de tekst in de ring nogmaals te lezen. "Hoezo," zei de koning, "het gaat nu toch goed?" "Zeker", antwoordde de dienaar, "maar de boodschap is ook bedoeld voor plezierige tijden." Opnieuw las de koning: 'Ook dit gaat voorbij.' En hij realiseerde zich dat ook fijne momenten niet eeuwig duren en dat juist de eindigheid van alles betekenis geeft aan het leven. Het gaf hem rust en hij besloot nu alleen nog te genieten van het moment. De koning was geholpen.



Geluk

Het heeft geen enkel nut te juichen of te morren.
Je ziet de bloemen die je plukt toch mettertijd verdorren.
De grote kunst schuilt altijd weer in 't omgaan met de kansen.
Als het geluk jouw kant op komt dan moet je er mee dansen.

PROGRAMMATIE 1 ste semester 2022

Opgelet

Dit programma is onder voorbehoud. Neos Ekeren zal dit aanpassen volgens de geldende voorschriften. Dus hou je mails en briefwisseling in het oog!

Nieuwjaarsviering met grote chocolade proeverij

donderdag 6 januari 14.00 uur in het 252cc

Op de zolder va het 252cc duiken we in de boeiende wereld van de chocolade, van boon tot reep!

De deelnemers worden ondergedompeld in de facinerende wereld van de chocolade en leren over de verschillende smaken van dit wonderlijk product.

Tijdens de proeverij worden we op sleeptouw genomen door de inspirerende verhalen van de cacao boeren in Ecuador en Congo.

Wij ondersteunen met deze activiteit de cacao boeren in de derde wereld



**WORDT UITGESTELD
WEGENS CORONA
MAATREGELEN**

in samenwerking met TRIAS

Na de proeverij heffen het glas op het nieuwe jaar in de benedenzalen van het 252cc

ANDRE RIEU

ZONDAG 9 januari 2022 om 19.00 uur in het Sportpaleis

Helaas uitverkocht

WEGENS CORONA UITGESTELD TOT 2023

De inschrijvers worden terugbetaald



Het leven in de gevangenis door Virna Van der Elst

donderdag 3 februari om 14.00 uur in het 252cc

Vandaag toont Virna Van der Elst, gevangenisdirecteur in de penitentiaire inrichting van Beveren, ons een blik achter de hoge muren.

Klopt het leven achter tralies met de gekende beelden uit de serie "*orange is the new black*"? Films en series? Wat is het doel van de straf? Hoe verloopt het dagelijkse leven voor een gedetineerde? En waar zet een gevangenis op in om de reïntegratiekansen te verhogen? Op al deze vragen en meer mag je tijdens een realistische uiteenzetting een antwoord verwachten.



Theater: "Onderland"

donderdag 10 februari om 14.00 uur in het CC Berchem

Na "GENOEG" slaan Warre Borgmans, Alice Reijs, Michael Pas en Dimitri Leue weer de handen in elkaar. Deze keer versterkt door Laura François.

Ze creëren weer een situatie die je op de seconde kan volgen. Deze keer niet in de arena van de politiek, maar in het circus van een ramp.



Dimitri Leue serveert deze gloednieuwe voorstelling samen met :

Warre Borgmans, Michael Pas, Alice Reijs en Clara Cleymans

Inschrijvingen afgesloten

Het journaal in tijden van "Fake news" door Tijs Mauroo

donderdag 3 maart in het 252cc om 14.00 uur

Tijs is germanist en journalist, en werkt sinds 2001 bij VRT-nieuws.

Hij is allrounder en van vele (nieuws) markten thuis.

Hoe wordt ons journaal anno 2020 gemaakt?
Hoe verloopt de samenwerking met de radio en online bij VRT NIEUWS?

Met welke mensen en middelen wordt het journaal gemaakt? Welk zijn de nieuwsbronnen?

Hoe werkt een VRT journalist die op pad gaat?
Wat met fake news? Wat is het verschil met het VRT nieuws en het nieuws op de sociale media?

Al deze thema's komen aan bod, geïllustreerd met videofragmenten en een blik achter "Het Journaal" van de dag van de lezing!



Lenteuitstap 17 maart



"GNU Free Documentation License" op Wikipedia, Paul Hermans

Dit jaar niet alleen een wandeling, maar een ganse dag genieten!
We rijden met de bus naar Tervuren, waar we het gerestaureerde museum voor Midden Afrika bezoeken.

We worden ontvangen met een koffie en krijgen een geleid bezoek aan het museum.

Na de lunch maken we een geleide wandeling in de tuinen van het domein.

Vlaanderen in de knoop door Hajo Beeckman

donderdag 7 april in het 252cc om 14.00 uur

Het verkeer in België zit in de knoop. Op slechte dagen staat een groot deel van ons land stil. Uw dagelijkse gids door de files op de Vlaamse snelwegen is VRT verkeersanker Hajo Beeckman. Elk jaar worden de files langer. De verkeersknoop lijkt

steeds groter te worden. Hoe pak je de files aan? Hajo zoekt naar rationele argumenten in een vaak verhit debat. Moeten we allemaal de fiets op? Moeten alle bedrijfswagens aan de kant? Brengt de trein de oplossing of bouwen we extra wegen.



Fietstocht

donderdag 21 april om 13.30



Stress : vriend of vijand door Dr Michael Portzky

donderdag 5 mei om 14.00 uur in het 252cc

Wat is de oorsprong van stress, wat zijn de gevolgen, niet enkel voor onze mentale en fysieke gezondheid, maar zelfs voor onze lijn en wat kunnen we ertegen doen?

Neurologisch onderzoek brengt steeds duidelijker aan het licht wat permanente stress met onze hersenen en dus ons algemeen functioneren doet. Hoe beter we dat mechanisme doorgronden, hoe doeltreffender we kwetsbaarheid kunnen aanpakken, zegt Michael Portzky.



Opera : "Madame Butterfly" van Giacomo Puccini

Regie : Frank Van Laecke

WOENSDAG 18 mei in ALDEN BIESEN

Een creatieve, frisse en toegankelijke operavoorstelling in het unieke kader van Alden Biesen

Organisatie Neos Nationaal : verdere info volgt.



Fietstocht

Donderdag 2 juni



Daguitstap **Donderdag 9 juni**

Bestemming : KORTRIJK



We blijven dit jaar in Vlaanderen, en gaan met de bus naar Kortrijk, de stad der gulden sporen. Wij maken een stadswandeling en bezoeken een museum
Info volgt later.



Fietstocht

Donderdag 23 juni



Zomeractiviteit met fietstocht

Donderdag 28 juli



We plannen een grote zomerhappening.
Het zal knallen!!

We starten de dag met een fietstocht, die eindigt op de feest locatie waar de niet fietsers ons opwachten voor het aperitief.
Daarna gaan we aan tafel om te genieten van een zomerse BBQ.

Verdere info volgt later.



SIX LITTLE stories

Once all villagers decided to pray for rain.
On the day of prayer all the people gathered,
but only one boy came with an umbrella.

That's FAITH.

When you throw babies in the air,
they laugh because they know you will catch them.

That's TRUST.

Every night we go to bed
without any assurance of being alive the next morning,
but still we set the alarms to wake up.

That's HOPE

We plan big things for tomorrow
in spite of zero knowledge of the future.

That's CONFIDENCE

We see the world suffering,
but still we get married and have children.

That's LOVE.

On an old man's shirt was written a sentence
'I am not 80 years old;
I am sweet 16 with 64 years of experience.'

That's ATTITUDE.



met o.a.

**Studio Guga,
De Grunblavers
& Raymond v/h
Groenewoud**



SENIOREN FEST

ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022

Muziekfestival voor ondernemende senioren

01 VERTREK ALS VIP

We pikken jou en je clubgenoten op in je eigen gemeente. Jij bent onze speciale gast vandaag! Samen maken we er een feestelijke dag van.

02 WE KLINKEN EROP

Onze eerste halte is een fijn restaurant. We heffen het glas, genieten van een lekkere lunch en elkaars gezelschap.

03 VIP IN DE LOTTO ARENA

Onze volgende afspraak is de Lotto Arena, het kleine en gezellige broertje van het Sportpaleis. We parkeren dichtbij, je krijgt je eigen zitplaats, de lichten gaan uit en het spektakel – boordevol humor en aanstekelijke muziek – kan beginnen... Het dak mag eraf!

04 JIJ BENT ER TOCH OOK BIJ?

Jij mag niet ontbreken op hét Neos-evenement van 2022. Na twee jaar coronaleed maken we er samen een feest van. Inschrijven gebeurt via je clubsecretaris. Meer info volgt.



Een organisatie van Neos vzw met de artistieke steun van de provinciale Neos-verbonden.

Zoveel goede redenen om wijn te drinken.

Wijnweetjes

- Champagne betekent letterlijk “open land”.
- 's Werelds grootste consument van rode wijn zijn de Chinezen.
- Druiven voor ijswijn worden geplukt in het midden van december, om 3 uur 's nachts.
- De wijn die tijdens het rijpen op eiken vaten verloren gaat door verdamping noemt men “La part des Anges”.
- Het “aroma” is de eerste geur en die hangt af van de druivensoort. Het “bouquet” wordt dan weer gevormd tijdens het rijpingsproces.
- Van 1000 kilo druiven maak je 720 flessen wijn. - Sabreren is een speciale manier om een fles te openen, ze wordt onthoofd met een sabel.
- Oenofobie is de angst voor wijn.





Gezegden van bekende mensen

- Volgens Gérard Depardieu is “Wijn...de Mozart van de Mond”.
- Met alcohol kun je alles bewaren, behalve geheimen.(Gerrit Komrij).
- Wijn...het intellectuele gedeelte van de maaltijd (Alexandre Dumas).
- Als ik win drink ik champagne om te vieren. Als ik verlies om mijzelf te troosten. (Napoleon).
- Hij die beschikt over een goede fles, een goed boek en een goede vriend is een gelukkig man. (Molière).
- Champagne is de enige wijn waar een vrouw mooi bij blijft, hoeveel ze er ook van drinkt. (Madame de Pompadour).
- Wijn is de spiegel van de geest. (Erasmus).
- Oh jij onzichtbare geest van wijn, als je geen naam hebt waarbij we je kunnen aanroepen, laten we je dan duivel noemen. (Shakespeare).
- Penicilline geneest de mensen, maar wijn maakt ze blij. (Alexander Fleming).
- Er komt in iedere vrouw haar leven een tijd dat een glas champagne het enige is dat helpt. (Bette Davis).
- Er zit meer filosofie in een fles wijn dan in alle boeken. (Louis Pasteur)

Kleutertijd

Met dank aan Corona had ik eindelijk tijd om te snuisteren in een oude koekjestrommel, een erfstuk. Een blik met de beeltenissen van Koning Leopold en Koningin Astrid op de voorzijde en hun kinderen op het deksel. Er zit zelfs een slotje op, het sleuteltje is zoek. Een foto van een kleuter met een grote haarkrul bovenop zijn hoofd en halflang krullend haar trok mijn aandacht. Mijn moeder wou eigenlijk een meisje en ze camoufleerde mij als zodanig.

Het beeld projecteerde me naar mijn prille jeugd, Als 5 jarige stapte ik naar de lokale kleutertuin, destijds “de froebelklas”, (mijn ouder broers vonden smalend dat ik naar de papklas ging) zo een 2 km van het ouderlijke huis verwijderd.

De school bestond uit twee klasjes, in de ene klas zat je bij juffrouw Antonine, in de andere bij zuster Boniface. Er was een piepkleine speelplaats, toen “Koer” genoemd, een bank vol roestige nagels onder een golfplaten afdakje en twee, kleuter-onvriendelijke, overmaatse toiletten.

Juffrouw Antonine was een gestrenge juffrouw van middelbare leeftijd, oud dus voor mij, die véél ontzag inboezemde. Bij de aankomst in de klas werden we geordend op rijen, fiks naast de banken gezet, om in spreekkoor de morgengroet te brengen, zoiets als de groet van Thaise kinderen voor de aanvang van de lessen aan koning Boemibol.

De openingszin klonk zo , ik herinner het mij duidelijk, : “Juffrouw Antonine, wij hebben de eer U goede morgen te wensen”, en dit diende herhaald te worden tot het goed samen klonk.

Pas daarna mochten we plaats nemen voor het volgende ritueel : het ochtendgebed.

Erg veel aandacht was er thuis niet besteed aan mijn religieuze opvoeding, maar daar ging snel verandering in komen : binnen de kortste tijd moesten we aan de bak met de “weesgegroet”, dat we in sneltempo leerden aframmelen.

Het gedram eindigde steeds : “ In tuur van onzen dood amen”

Ik had een buurjongen die Tuur heette, en ik was bezorgd dat hij dood zou gaan.

Bij zuster Boniface, een bomma-achtige non met felrode kaken en een soort geplooid reuze gesteven serviette op haar hoofd was het veel gemoedelijker. Hier leerden we vlechten, prikken en knippen als de beste. In de winter kon de klas behoorlijk koud zijn, maar geen nood, zuster Boniface stookte haar klas warm met “eierbollen” die ze met een schop in een hoge buiskachel opstookte.

De kachel was multifunctioneel : bovenop het deksel stond steeds een pot water te pruttelen, waar in de loop van de morgen enkele scheppen Horlicks werden gemengd. Dit werd ons “verkoch” als chocolademelk , althans het drankje had een lichtbruine kleur en smaakte wat zoetig.

Met deze “Potion Magique” werden we gesterkt om naar het eerste studiejaar te gaan.

Zjos van Neos



Ander onderwerp a.u.b.

Virus, Vaccinatie, Verbod op Vrijheid, Verveling, Vergif, Verval, Verzet. Thuis, op kantoor, in de straat, in de lucht steeds dezelfde woorden. We praten met een eindeloze obsessie over alles wat we niet kennen, vermoeden, wensen en vervloeken. Een andere werkelijkheid? Nog zonder naam?

De gezelligheid van de 'koetjes en de kalfjes', van 'het goede en het slechte weer', van 'het leven is goed' is volledig zoek. De informatiekkanalen –of zal ik liever van deformatiekkanalen spreken?- verwijten de mensen dat ze tot heden toe te veel en te gemakkelijk geloofden en geloven. De virologen hebben zich bij de politici, die al eerder van hun sokkel gestoten zijn, gevoegd. Ze zijn duidelijk oververmoeid van het vechten tegen de complottheorieën van valse profeten .

Inderdaad, een andere werkelijkheid! Zonder geloof... maar gelukkig, ze preken geen nood! Ze hebben nu immers MINDF*CK. Ze tonen de mensen wat ze niet zien. Ze rukken de mondkmaskers af, want het zijn steenharde muilbanden. De boosterprik? Ach kom! It is what it is. Goedkoop...Nee, veel meer nog, gratis en verdovend.

Maar, alle onzin op een stokje. Ben ik de naïeve voorbijgelopen brave Hendrik, als ik de bovenstaande woorden door vrede, verkwikking, vervoering, vriendschap en voorspoed vervang?
Ander onderwerp dus.

Een knus 2022.

Rudi Gommeren



PARIJS

Een kil station
Een zoevende Thalys
Kleine maar leuke kamers

De felle kleuren van Greco
De bittere eenzaamheid in 'Seule' van Toulouse-Lautrec
De naakte vissersjongen van Gemito, hard
De geknechte anatomie en
diep verdriet van Bacon
De allergrootste schoonheid van de impressionisten
Picasso, dominant, als afsluiter.

Een brasserie en een Thai voor fijne dialogen,
Wat hebben we genoten!

Eds



ALZHEIMER

Hier vlakbij, om de hoek,
slaapt ons mama, haar te vroege nacht.
Zonder mij, koud allicht.
Waarvan denkt ze, waarvan droomt ze?
Over mij? Ik wel...

Hier vlakbij treurt ze zonder mij,
wringt woorden uit haar mond,
die er wel toe doen.
Maar niemand brgrijpt ze. Boos, juist daarom.

Morgen komt de onrust, juist daarom.
Ze probeert, kan niet, pal tegen de muur van echt niet lukken.
Ik zal sterven van verdriet om
Zoveel kwelling bij mijn lieveling des levens.

Eds

Fillipine



Fillipine opgave

- 1** Mijn glas is steeds
- 2** Wat vieren wij op 1 januari?
- 3** Een fles wijn openen door ze te onthoofden met sabel noemt men.....
- 4** Wie zijn de grootste consumenten van rode wijn ter wereld?
- 5** Champagne betekent letterlijk.....
- 6** Wat is wijn volgens Depardieu?
- 7** Welk luxebrood hoort bij Kerstmis?
- 8** Welke tijd zijn de 4 weken voor Kerstmis?
- 9** Term voor geur en smaak?
- 10** Wat wensen wij met nieuwjaar?
- 11** De avond van 31 december is
- 12** Op 6 januari is het?
- 13** Om te toosten met nieuwjaar drinken wij
- 14** Op verloren maandag eten wij
- 15** Hoe noemt men angst voor wijn?

Als je het boekje aandachtig leest, ken je al de antwoorden op de vragen



Oplossing
blz 31

Thuistest voor Covid-19



Neem een glas, en giet daar je favoriete borrel in ; zie dan of je het drankje kan ruiken. Indien je het kan ruiken, dan ben je al halfweg ! Drink het uit, en als je het ook kan proeven, dan kan je redelijkerwijs veronderstellen dat je virusvrij bent. Gisteravond heb ik mezelf negen keer getest, en, ik was elke keer virusvrij.

Ik zal me deze ochtend terug moeten testen, want ik heb hoofdpijn, en dat kan ook een van de symptomen zijn ! Om zeker te zijn, herhaal de test zeker 's avonds.....



Beurs voor beginners

Ergens in Afrika verschijnt een man met de mededeling dat hij apen wenst te kopen aan 10 \$ 't stuk. De dorpelingen, wetende dat er in de bossen veel apen leefden, trokken er op uit om er te vangen....

De man kocht er verscheiden honderden aan 10\$ per stuk, en wegens het slinken van de apenpopulatie verminderde de inzet van de dorpelingen. Zodus kondigde de man aan dat hij vanaf heden 15\$ per aap zou betalen. De dorpelingen hervatten de apenjacht. Maar uiteraard raakte de aanwezigheid van apen uitgeput, en de dorpelingen keerden terug naar hun andere bezigheden. Het aanbod werd verhoogd naar 20\$ en het aantal overgebleven apen werd zo klein dat bijna geen aap meer werd gezien, laat staan gevangen....

Nu kondigde de man aan dat hij apen zou kopen aan 50\$ per stuk. Inmiddels, daar hij zelf voor zaken naar de grote stad moest, zou zijn assistent zich bezighouden met de zaak.

Eens de man weg was, riep de assistent het hele dorp samen en sprak hen toe: « Kijk naar al die kooien met apen welke de man van jullie heeft gekocht....

Ik verkoop ze jullie aan 35\$ per stuk, en als hij terugkomt kunnen jullie ze hem verkopen aan 50\$ zoals hij beloofde. » De dorpelingen zamelden al hun centen in, sommigen verkochten zelfs alles wat ze bezaten, en kochten al de apen in de kooien. De volgende nacht verdween de assistent. Hij werd nooit meer gezien, evenmin zijn baas, alleen een massa apen welke alle richtingen uitliepen....

Goede raad voor 60+ die fietsen

“Veel blijven bewegen”, zegt mijn dokter iedere keerweer tegen mij ...
Ik luister braaf, en spring dus geregeld eens op mijn véloke ...

“Vergeet ook niet voldoende te drinken als ge sport doet”, zegt mijn dokter er ook altijd bij...

Zo Beweegt u ook voldoende ...?

Ik dacht, ik geef dit praktisch tipje toch ook eens door aan mijn NEOS vrienden ...

‘t Is allemaal een kwestie van organisatie hé ...

Zonder d®ankzodoende ! heb mijn véloke een beetje aangepast...





Zie je de 9 verschillen?

oplossing Pag 31



De arm der wet

Ik kwam thuis een paar nachten geleden en ik merkte enkele inbrekers binnen.

Ik belde naar de politie, maar die zeiden me dat niemand in de buurt was voor te helpen, en dat ze zo snel mogelijk wel iemand gingen sturen van zodra er manschappen beschikbaar waren ik hing op en belde een minuut later terug;

"hallo" zei ik, ik belde een minuutje geleden om te zeggen dat ze aan het inbreken waren bij mij, jullie hoeven je niet meer haasten, ik heb ze neergeschoten... Binnen enkele minuten stonden er 8 combi's in de straat, een helikopter in de lucht en een gewapende eenheid voor de deur, en ze betrapten de dieven op heterdaad. Een van de agenten zei "ik dacht dat je zei dat je ze had neergeschoten" , waarop ik antwoordde, "ik dacht dat je zei dat er niemand beschikbaar was?"





**Dus ... je hebt je hele
leven curryworsten,
hamburgers en Big
Macs gegeten maar je
wil je niet laten
vaccineren omdat je
niet weet wat erin zit ?**





email : neosekeren@gmail.com

website : www.neosvzw.be/ekeren

bankrekening : BE45 4145 1589 0189

**voorzitter : Frank Schepens
tel: 03.664.44.71**

**secretaris Mart De Meester
tel: 03.542.68.66**