

Met een 17-koppige enthousiaste Neos leden stonden we op de afspraak aan het Rode Kruis gebouw in Kinrooi.

Onze lesgeefster en tevens voorzitter van het Rode Kruis Anita gaf met hart en ziel de uitleg, wat je allemaal kan doen indien je bij een noodsituatie uitkomt.

Theorie, hartmassage, beademing en de AED kwamen uitvoerig aan bod.

Voor de meesten van onze aanwezigen denk ik dat de drempel om te starten met een reanimatie zeker lager is geworden, en is er veel inzicht gekomen dat je eigenlijk niets fout kan doen. **De enige fout die je kan maken is niets doen.**

Nadat iedereen vol ijver heeft kunnen oefenen, en Anita een dankbaar applaus kreeg van onze leden is haar namens Neos Kinrooi een steun enveloppe voor het Rode Kruis Kinrooi overhandigd.

Tevens was de bijdrage van de 5 leden die al hadden plaatsgenomen in de bloemen/koffie zaak Carpe Diem te Ophoven.

Samen hebben we daar kunnen napraten onder het genot van koffie/thee en een lekker stuk vlaai.

Mia Smeets