

KOOZA...

vertelt het verhaal van de Onschuldige, een eenzame, droevige man die op zoek is naar zijn plek in de wereld.

Tijdens zijn reis ontmoet de Onschuldige een reeks komische personages, zoals de Koning, de Bedrieger, de Zakkenroller en de Vervelende Toerist met zijn Valse Hond.

In KOOZA worden kracht en kwetsbaarheid, lol en glimlachen, beroering en harmonie gebruikt om de thema's van angst, identiteit, erkenning en macht te verkennen.

Met KOOZA keert Cirque du Soleil terug naar zijn roots waar 2 soorten circusartiesten de hoofdrol spelen: acrobaten en clowns.

De show legt de nadruk op fysieke inspanningen van menselijke prestaties in al hun pracht en breekbaarheid. Deze worden gepresenteerd in een kleurrijk geheel met de nadruk op onvervalste slapstickhumor.

'Een acrobatische adrenalinestoot in een komisch koninkrijk'



CIRQUE DU SOLEIL®

Praktisch:

Vrijdag 9 augustus 2013, 16u

Naast het treinstation in Knokke

Tickets:

47 euro, enkel ticket

69 euro, ticket + busvervoer + koffietafel achteraf

Inschrijven via uw clubsecretaris

