

Verslag dagje Brussel Neos Kinrooi 10-11-2022

7 uur smorgens, sommige nog met kleine oogjes stonden 47 enthousiaste Neos leden klaar voor de busuitstap naar Brussel, een smeltkroes van nationaliteiten en activiteiten.

Onze chauffeur Rudy, loodste ons met zijn grote bus tot bijna aan de ingang van de Koninklijke Muntschouwburg waar de gidsen voor ons klaarstonden voor een rondleiding "Munttheater achter de schermen".

Het Munttheater in Brussels heeft veel naam en faam, en dat mochten we ook ervaren in de sfeervolle gangen en vertrekken, met als sluitstuk de grote mooie operazaal.

Vol bewondering keken we naar de indrukwekkende kroonluchter van 1500 kg.

Wist u dat een voorbereiding van een opera 3 jaar in beslag neemt, en dat er bij een optreden altijd brandweerlui en een arts aanwezig zijn.

Na het bezoek gingen we in een plaatselijk cafeetje iets drinken, om ons daarna of te voet, of per metro te begeven naar Het Europees Parlement!

De Neos leden die met de metro gingen werden begeleid door Peter, de schoonzoon van onze voorzitter, het was een belevenis, metrotickets, uitstappen op de goede halte, maar het liep allemaal gesmeerd!

De wandelaars maakten een mooie route begeleid via de GSM van en door Marleen, we passeerden manneke pis, het Koninklijk paleis, en jawel de vlag hing uit, dus de Koning was thuis!

Wat door een Neos lid de opmerking uitlokte, bij hem hing de vlag uit als zijn vrouw eens niet thuis was, en dat werd door vele wandelaars lachend beaamd.

In het restaurant de compass voelde we ons weer student, self service, een af een aan van vele jongeren, er was een keuze uit een driegangenmenu menu, en het smaakte lekker!

Net als in een luchthaven moesten we onze spulletjes op een band leggen, en door een scanner.

Onze paspoort gegevens waren verplicht 14 dagen vooraf al doorgegeven.

In een apart lokaal kregen we kundige uitleg van een parlementaire ambtenaar, een filmpje over de werking van het parlement, hoe stemmingen te werk gingen, wie waar moest zitten, hoe de vertalers/tolken te werk gingen. Ook Europa kwam herhaaldelijk ter sprake.

Vooraf nam bestuurslid Jos even plaats op de sprekersstoel, en werd met stemming van handopsteking de belastingen en BTW weggestemd, hilariteit alom!

We hebben een kijkje genomen in de indrukwekkende vergaderzaal, waar tijdens een plenaire zitting 715 Europarlementsleden debatteren!

Na nog een terrasje mochten we plaats nemen in de bus die voorgereden was.

Rond 19.30 arriveerde we in ons heerlijk rustige Kinrooi, voldaan, vol indrukken van een mooie daguitstap.

Hartelijk dank Peter, hartelijk dank Neos leden.

We zien jullie graag terug op een van onze activiteiten.

Foto's zien van dagje Brussel? Interesse om Neos lid te worden?

Neem maar eens een kijkje op onze website, www.neosvzw.be/kinrooi.

Mia Smeets

Neos Kinrooi.

