

Neos Kinrooi op reis naar Puglia.

26 Neosleden Kinrooi vertrokken op woensdag 10 mei 2023 voor een 8-daagse reis naar Puglia in Italië. De transfert van de luchthaven in Brindisi naar het hotel Torre Guaceto in Carovigno was slechts 20 km.

Puglia is aan de Adriatische zee gelegen in het zuidoosten van Italië met als hoofdstad Bari. Puglia is vooral bekend om zijn druiven- en tomatenteelt en met 60 miljoen olijfbomen de grootste producent van olijfolie.

Deze streek heeft talrijke mooie steden en dorpjes waarvan enkele deel uit maken van het Unesco Werelderfgoed.

Op donderdag was onze eerste uitstap naar het Castel Del Monte gelegen in het nationaal park Alta Murgia. Het achthoekige kasteel met 8 achthoekige torens dateert uit de 13^{de} eeuw en werd gebouwd in opdracht van keizer Frederik II op een 550 meter hoge rots.

Na het middageten bezochten we het mooie havenstadje Trani met zijn sfeervolle pleintjes en straatjes, de kathedraal San Nicola Pellegrino en het Castello Svevo. Onder de kathedraal San Nicola Pellegrino worden de beenderen van Sint-Nicolaas bewaard in de crypte die wordt ondersteund door 28 pilaren.

De druipsteengrotten in Castellana met meer dan 2 km gangen en grotzalen van 60 m hoog stonden de volgende dag op ons programma. Voor de lunch werden we naar een "Masseria" Torricella gebracht, een landgoed waar olijven worden verbouwd in eigen beheer, druiven, vijgen en tomaten op biologische wijze worden geteeld. Het was hier heerlijk genieten van echt Italiaans brood, prosciutto en heerlijke kazen als hapjes, daarna de lunch, er werden ons typische Apulische gerechten geserveerd bereid met lokale biologische producten en wijnen van het landgoed.

In Alberobello, de stad met de "Trulli's", witgekalkte huisjes met kegelvormige stenen daken, was het fijn om te wandelen. Alberobello is erkent als Unesco Werelderfgoed

Daarna ging het verder naar Ostuni, "La Città Bianca", het witte stadje op een heuvel gelegen met zijn schilderachtige witte huisjes en smalle steegjes. De dom van Ostuni, de Santa Maria Assunta ligt op het hoogste punt van de stad en hadden we een prachtig uitzicht op de lager gelegen olijfgaarden en de Adriatische Zee. De patroonheilige van de stad Sant Oronzo staat op een hoge zuil op de Piazza della Libertà.

De volgende dag bezochten we in de voormiddag Grottaglie, een stadje dat bekend staat om zijn productie van keramiek met een heuse keramiekwijk vol ateliers en winkeltjes. In een atelier werd ons de techniek getoond hoe de borden nog manueel worden beschilderd. Onze vrije namiddag brachten we door in Brindisi om te wandelen door de winkelstraten Corso Roma/ Corso Garibaldi en te genieten van een lekkere cappuccino of gelato.

Matera, in de regio Basilicata, beschermt door Unesco Werelderfgoed, is een prima bestemming. De "Sassi" is een wijk bestaande uit woningen die deels uit de bergen zijn uitgehouwen, grotwoningen. Maar ook de kathedraal van Matera met zijn prachtige muurschilderingen was de moeite om te gaan bezichtigen.

Namiddag kregen een degustatie van wijnen met heerlijke bijhorende hapjes in de wijnbar "Terra di Bagnolo" in het dorp Manduria.

Op maandagvoormiddag maakten we een wandeling door het historisch centrum van Galatina met zijn kleine steegjes en pleintjes. Kregen we een rondleiding in de “Basilica di Santa Caterina d’Alessandria” met muren, gewelven en steunpilaren volledig bedekt met fresco’s.

Lecce is de hoofdstad van het schiereiland Salento, gelegen tussen de Adriatische Zee en de Ionische Zee. De Piazza Sant Oronzo is het centrum van de oude stad met prachtige herenhuizen in typische Lecce-barokstijl en de Basilica Della Santa Croce gelegen aan de Via Umberto I, la Piazza DeL Duomo met de Duomo Santa Maria Assunta.

Bari, hoofdstad van Puglia en belangrijke havenstad bezochten we met gids op onze voorlaatste dag. We wandelden door de kronkelende straatjes van de oude stad Bari met vele (souvenir) winkeltjes, talrijke pleintjes met gezellige terrasjes die uitnodigden voor een tasje koffie, een biertje, een wijntje of iets fris. Pasta rollen op de “Via delle Orecchiette” of de straat van de oortjespasta. Bari, een stad met statige gebouwen en kerken zoals de Basilica di Nicola en Cattedrale San Sabino.

De dag van onze afreis is aangebroken, tijd om onze koffers te pakken. Een reis vol met mooie bezienswaardigheden en cultuur, we konden proeven van de lekkere typische Italiaanse streekgerechten en wijnen in een “ristorante” of in een “trattoria”, in goed Neos gezelschap. Een fijne groepsreis, zorgzaam voor elkander, plezier en samenhang.

We werden op al onze uitstappen goed geïnformeerd en begeleid door lokale gidsen, 2 dagen door Christian Romano, 3 dagen door Grazia D’Alessandro en de laatste dag door Jeltina Schoenmaker.

Een bijzonder dankwoord voor Mieke Kestens Intersoc en haar echtgenoot Ivo Massie die ons gedurende de hele reis hebben begeleid en geadviseerd.

Jos Smeets

Neos Kinrooi



