



## Het is opnieuw zomer!

Na enkele weken met intense regenbuien staat de zon weer te stralen. Nu vlug genieten van alle uitgestelde uitstapjes en afspraakjes.

Onze fietsuitstap naar de buffelboerderij ging door zonder nat te worden. We leerden veel bij over het kweken van buffels, de verschillen met koeien, hun producten. Blind proeven als afsluiter werd gesmaakt.

Als je bij onze twee reeds aangekondigde evenementen in het najaar wil zijn, is nu inschrijven de boodschap!

**Zondag 29 oktober Melodieën voor Miljoenen om 16u in de Koningin Elizabethzaal Antwerpen.**

Wie zichzelf wil trakteren op een muzikale, deugdlozende namiddag kan dit door **46€** (ticket cat 1) te storten op de clubrekening **voor 25 augustus**. Eigen vervoer/carpooling of met de lijnbus.

En dan op **zondag 3 december om 14u Stadsschouwburg Antwerpen, Les Misérables**. U kan mee van deze wereldwijd bejubelde musical genieten **door 67€** (ticket cat1) te storten op de clubrekening **voor 30 augustus**. We hebben nog enkele kaarten. We gaan met eigen vervoer en kunnen carpoolen.

**Vrijdag 15 september 14u Babbelnamiddag in het OC De Notelaar**. We verwachten jullie voor een aperitief met daarna een desserten buffet, koffie/thee en voor de liefhebbers een glaasje wijn. Tijdens deze namiddag stellen we ons jaarprogramma voor en hebben we als verrassing een special act door onze Mystery Guest!! Wil je er graag bij zijn, dan stort je **20€** op de clubrekening **voor 10 september**.

Donderdag **28 september** bezoeken we het Paul Delvaux Museum in Koksijde en het koekjesbedrijf Jules Destrooper in Lo Reninge. Het recent vernieuwde museum nodigt je uit om kennis te maken met de grootste verzameling ter wereld van deze internationaal bekende kunstenaar. Het is een retrospectieve tentoonstelling aangevuld met een privécollectie van meer dan 400 werken. En dit om de 125ste verjaardag van het museum te vieren. Bij Jules Destrooper ontdekken we alles over de oude familierecepten tot de nieuwste productieprocessen. De levensgenieter geschiedenis begon in 1886 met een kleine bakkerij en een winkel in koloniale waren. Men kwam van ver voor zijn flinterdunne "Amandelbrood" en de rest van de geschiedenis zullen we ter plaatse ontdekken.

**7.30u** vertrek bus 'De Arend', stelplaats bussen Oostmalle, richting Antwerpen

**7.35u** Bergplein Westmalle

**10.30u** start gegidste rondleiding museum Paul Delvaux

**13u lunch**; soep, hoofdgerecht keuze uit kip of gebraad, dessert, 1 drank +koffie/thee inbegrepen.

**15.30u** bezoek Jules Destrooper, afsluiten met proevertjes

Deelnemen doe je door **69€** te storten op de clubrekening voor **22 september met vermelding van keuze nl. Kip of Gebraad**. Houders van museumpas betalen **62€**.

**Zaterdag 14 oktober om 20u** kunnen de liefhebbers genieten van de uitvoering van Carl Orff's meesterwerk "**Carmina Burana**" door de concertvereniging "**Sinfonia Heist**". De middeleeuwse teksten ontdekt in de Benedictijnen Abdij van Beuern van 1803 staan vol kritiek op de wereldlijke en kerkelijk overheid en bezingen met een aardse humor de geneugten van de natuur, de taverne, de liefde en de lust. Dit werk wordt U gebracht o.l.v. André Walschaerts door meer dan 300 uitvoerders. Vertrek **18u30** op de parking van het Koetshuis te Oostmalle. We carpoolen. Deelname prijs **30 €** te storten voor **10 september** op de clubrekening.

Zonnige groeten van het bestuur: *Greet, Chris, Jef, Gust, Paul, Leo, Monica*