

Januari, de start van een heel nieuw jaar!



Vooreerst onze beste wensen voor een sprankelend en gezond 2024! Januari is de maand van de goede voornemens en één daarvan is zo veel mogelijk activiteiten samen ondernemen. Wij willen jullie daarbij helpen met een goed gevuld en gevarieerd programma.

Graag willen we onze leden bedanken voor het hernieuwen van hun lidmaatschap. Voor wie het vergeten is, je kan het nog in orde brengen voor eind januari.

Op onze twee lezingen nl. Bart Mermans en Stefaan Van den Broeck over circulaire economie en Jan Baptist Gregoir over Antwerpen diamantstad, mochten we meerdere geïnteresseerde leden verwelkomen.

De eerste buitenactiviteiten van 2024 komen eraan.

Zaterdag, 10 februari 14u, Hamameliswandeling met gids in de plantentuin, De Kleine Boerderij te Merksplas. Je kan meegaan door **10€** (inkom, gids en drankje) te storten **voor 3/02/2024**, max. 20 deelnemers per gids. Vertrek 13.30u parking Kasteel te Malle, carpooling. Als je rechtstreeks naar Merksplas gaat, graag een berichtje naar Jef 0479/99.08.90.

Dinsdag 27/02 gegidste wandeling in Westmalle met Rob Sampermans. Wie graag wil meewandelen Rob vertrekt om **13u** aan de **kerk van Westmalle**. Geen inschrijving nodig. Een stop voor drankje is voorzien in het cafetaria van Mariënhove.



Donderdag 7 maart 2024 uitstap naar **Maastricht en Riemst**. In de voormiddag bezoeken we de Jezuïetenberg een van de mooist bewerkte kalksteengroeven ter wereld. Het is een uniek onderaards museum, een netwerk van tunnels en kamers, te danken aan de jezuïetenpaters uit Maastricht. Tussen 1860 en 1960 trokken scholastieken en theologanten van de jezuïetenorde op hun vrije woensdag ter ontspanning de groeve in. Ze maakten er prachtige tekeningen, schilderijen, sculpturen en beelden hetgeen resulteerde in een unieke verzameling kunstwerken, zeer de moeite waard om te gaan bekijken.

We *lunchen* in de Waterburcht te Riemst. In de namiddag bezoeken we het wijnkasteel Genoels-Elderen. Het is het enige wijnkasteel van ons land, en dit is niet toevallig, aangezien de Romeinen reeds wijngaarden hadden in deze streek. We maken een gegidste wandeling door het park rond het kasteel en bezoeken het oude koetshuis met de meest moderne druivenpers, de stokerij, de eeuwenoude en de nieuwe wijnkelders. En tot slot proeven we de wijn van het wijnhuis.

Deelnemen kan door **73€** te storten op de clubrekening en dit **voor 29/02/2024**. In deze prijs zijn inkom, gidsen, wijnproeverij en een driegangen menu, incl. tafelwaters en 1 drankje, voorzien. Voor de lunch kan je kiezen tussen Luikse ballen of lasagne. Bij inschrijven uw keuze vermelden a.u.b. De inschrijving is beperkt tot 50 deelnemers.

Vertrek **8u Westmalle, bushalte Bergplein, richting Turnhout** en om **8u05 Oostmalle** busstation, richting Turnhout. Voor de rondleiding in de mergelgrotten voorzie je best aangepast schoeisel en kledij.

Warme groeten van het Bestuur : *Greet, Jef, Gust, Leo, Paul, Chris, Monica*