



Woensdag, 20 mei, VTI Spijker, 14.00 uur

Deuren open vanaf 13.30 u.

Professor Emmanuel Waegemans

“300 jaar Russische literatuur tegen het regime”

Beste leden,

Sinds de oorlog van Rusland tegen Oekraïne (2022) hoor je bij ons dikwijls vragen: “Waarom komen die Russen toch niet op straat, waarom protesteren ze niet? Zijn de Russen dan zo tam dat ze hun mond niet durven open te trekken?”

Dit is het uitgangspunt voor deze lezing: **Het verzet tegen 300 jaar onderdrukking en censuur en hoe de Russen daar creatief mee omgaan, vroeger en nu.**

De schrijver smokkelde als jonge slavist zelf manuscripten uit de Sovjet-Unie. Hij ontrafelt drie eeuwen Russische Censuur, van onderdrukking tot ondergrondse creativiteit. Met levendige verhalen toont hij hoe het verboden woord niet verdween, maar juist een spiegel werd van zijn tijd.



Wie is professor Emmanuel Waegemans (° 1951)?



Emeritus hoogleraar Slavistiek aan de KU Leuven.
Voorzitter van het Filip De Pillecyn Genootschap.
Auteur van o.a.

- Geschiedenis van de literatuur in Rusland 1700-2000. Antwerpen 2016 (5^{de} editie).
- Peter de Grote in de Oostenrijkse Nederlanden. Antwerpen 1998.
- Samen met Vladimir Ronin: Vlaams-Russisch woordenboek. Antwerpen 2020.

Recent:

- Sint-Petersburg. De droomstad van tsaar Peter. Antwerpen, De Standaard, 2020.
- De Russische Krim. Geschiedenis van een betwist schiereiland. Antwerpen, De Standaard, 2022.

Inschrijven:

- door betaling van **€ 45** per persoon.
- via [de website](#) of op het rekeningnummer **BE25 7330 0448 6682** met vermelding: **‘Russische literatuur’**.
- **vóór 12 mei 2026.**

Programma:

- 13.30 u. Deuren open.
- 14.00 u. Onthaal met water of frisdrank.
- Voordracht ‘300 jaar Russische literatuur tegen het regime’ door prof. Waegemans.
- Menu: Asperges met gratinaardappelen + dessert + drank.

Van harte welkom!
Neos Hoogstraten.